

**Kinshasa symphony,**  
**filmontbijt in de parochiezaal van Kessel Station**  
**op zondag 25 november 2018**  
**ten voordele van de partners van Wereldsolidariteit**  
**een samenwerking van kwb Bevel, kwb Kessel Station,**  
**kwb Nijlen O.L.Vrouw en kwb Nijlen Centrum,**

De film situeert zich in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, het land dat vanaf 1895 privé-eigendom was van Leopold II, om daarna in 1908 Belgisch Kongo te worden, tot aan de onafhankelijkheid in 1960.

Rond 1920, in de tijd van de kolonie was er een prediker, een profeet, Simon Kimbangu, die een eigen religieuze beweging stichtte, iets wat het koloniale bestuur niet graag zag gebeuren. Simon is dan ook in de gevangenis gestorven.

Maar zijn religie bestaat nu nog, met scholen en kerken... De Kimbanguistische kerk ligt aan de oorsprong van het enige symfonische orkest van Centraal Afrika. En de film gaat nu precies over dit orkest, eigenlijk over de muzikanten die als amateur er deel van uitmaken.

Ze repeteren in moeilijke omstandigheden, en gaandeweg de film vertellen zij hoe het is om in Kinshasa te wonen : hoe moeilijk ze met de taxibusjes op het werk geraken, hoe moeilijk het is voor een alleenstaande mama om decent logement te vinden, hoe ze de markt opgaan om hout te kopen om een instrument te maken, hoe onderkomen de wegen in de hoofdstad zijn, hoe ze wat onbegrip van de familie ondervinden om deze muziek te maken,...

Je ziet de orkestleden letterlijk zweten op de Europese muziek van Beethoven en anderen, die in hun oren erg exotisch moet klinken ; en de koorleden worstelen met de uitspraak van het Duits. Maar de gedrevenheid waarmee ze volhouden, de passie en de inzet leiden tot een prachtig resultaat : de film eindigt met de uitvoering van Carmina burana, heerlijke muziek van Carl Orff.

Een uitgebreide bespreking van de film vind je op  
<http://cobra.canvas.be/cm/cobra/muziek/muziekrecensie/1.1189754>

En laat die samenwerking het bruggetje zijn met Wereldsolidariteit, waar wij geloven dat mensen die samenwerken tot een goed resultaat komen. De projecten die we ondersteunen gaan allemaal over het samenbrengen van mensen, het versterken van sociale organisaties. Ik vat even samen uit het jaarverslag van 2017 : 521 lokale initiatieven, met 82 partners in 20 landen, het zijn voornamelijk vakbonden, mutualiteiten, jongeren- en vrouwengroepen, die samen werken aan de vermindering van armoede en ongelijkheid. Ongeveer twee derde van het budget van 9 miljoen euro wordt gesubsidiëerd door de Belgische overheid, aan het overige derde dragen wij met de opbrengst van het filmontbijt een bescheiden steentje bij.

Meer over Wereldsolidariteit op de website : [www.wereldsolidariteit.be](http://www.wereldsolidariteit.be)

Praktisch :

- zondag 25 november, 9 uur
- parochiezaal, Torensvenstraat 5, Kessel Station
- ontbijt gevolgd door film
- inkom 13 euro, leden 12 euro, -12 jaar gratis
- inschrijven tot 18 november: [josverbruggen@hotmail.com](mailto:josverbruggen@hotmail.com)